

1.1 DE SCHEPPING

B
ve kap
ve Alla
hine et
oldu ve
oldu
tin
ker

apt
ne
e
m

tohumu tohumunda olup
meyve veren ağaçlar
böyle oldu. ¹²Ve yer ot
tohumu veren sebze, ve
sürüngenlerin cinslerine göre
ağaçlar verdi; ve Allah
gördü. ¹³Ve akşam oldu
birinci gün.

Ve Allah dedi: Gökyüzünde
bulutlar ve yıldızlar
ve yağmurlar ve sığınaklar

insan
sular
gölsün, o
akşam
gün
er, cinslerine
türlerini, ve sürü
cinslerine göre yerin
sın; ve böyle oldu.
ve hayvanlarını cinslerine
cinslerine göre, ve
her yeri cinsine göre
olduğunu gördü. ²⁶Ve
benzeyişimize
ve denizin balıkları
ve sığırlara,
ve yerde sürünen

COLOFON

Wereldnieuws is een samenwerkingsproduct van:

Stichting Evangelie & Moslims

info@evangelie-moslims.nl

www.evangelie-moslims.nl

033-4659290



Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting, een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer. Evangelie & Moslims onderhoudt contacten met projecten en kerken die bezig zijn met missionair kinderwerk.

Stichting Gave

servicedesk@gave.nl

www.gave.nl

0341 – 460328



Gave richt zich op de vluchteling in Nederland. Kinderen in de asielzoekerscentra vragen onze aandacht. Kerken en christenen worden door Gave ondersteund en begeleid om zich in te zetten voor vluchtelingen, waaronder ook de kinderen. Gave wil plaatselijke christenen stimuleren en helpen om deze kinderen een veilige plek te bieden, waarin ze ervaren dat ze worden gezien en geliefd.

Contact:

Via de website: www.wereld-nieuws.nl

Met dank aan:

Lay-out en vormgeving: Evie Mol

Verwerkingen: Angélique van Santen, Joske Sok, Lianne van Donselaar, Liesbeth van Wolfswinkel en Fjen Klaassen

Foto's: Gerrieke Monteba en Lydia Kerpel

Bijbelverhaal: Miriam Brunt

Sketches: Liesbeth van Luipen, Els Borren, Inès Kok

Tekstredactie: Renske van Dijk

© **Tekst en illustraties:** Gave en Evangelie & Moslims 2019

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of gepubliceerd.

1.1 DE SCHEPPING

VOORBEREIDING

IN HET KORT...

In het begin heeft God de hemel en aarde gemaakt en alles wat daarop is. Dit verhaal laat ons Gods macht zien, zijn grootheid. Er is niets wat Hij niet kan doen. Als kroon op de schepping schiep God ons. Hij schiep ons met een doel, namelijk om Hem te kennen en lief te hebben.

DOELSTELLING

- De kinderen leren dat de Here een groot en machtig God is.
- De kinderen leren dat Hij alles -en ons in het bijzonder- goed gemaakt heeft.
- De kinderen leren dat God van ons houdt en dat Hij graag wil dat wij Hem leren kennen en liefhebben.

BIJBELGEDEELTE

Genesis 1 en 2: 1-7, 18-25



ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET BIJBELGEDEELTE

Een geheugensteuntje bij het vertellen:

1e dag: licht	4e dag: lichtdragers
2e dag: lucht	5e dag: luchtdieren en vissen
3e dag: land	6e dag: landdieren en mens
7e dag: rust	

Genesis 1:26 t/m 2:7 en 2:18-25

Op de zesde dag wordt de mens geschapen. Bij deze schepping heeft God gezegd: 'Laat Ons mensen maken.' Dat staat niet bij de andere scheppingsdaden. Dat het er nu wél staat, betekent dat de mens een bijzondere schepping is. Bij de schepping van de mens wordt er nadruk gelegd op de persoonlijkheid van God. Hij zegt bijvoorbeeld: 'Laat Ons mensen maken.' Ook is er aandacht voor de bijzondere relatie tussen God en mens: God blaast zelf de levensadem in zijn mond en maakt hem naar zijn beeld.

Dat betekent niet dat God op mensen lijkt, maar dat God iets van zijn eigenschappen in ons heeft gelegd toen Hij ons schiep. Niet alleen omdat de mens leiding mag geven als rentmeester namens God. In de Bijbel lezen we dat God in de tuin wandelde en met Adam en Eva sprak. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat de mens een persoonlijke relatie had met zijn Schepper. Niet alleen door het kennen van Gods wil, maar ook door het kennen van Gods hart, zijn liefde. De dieren kunnen God niet kennen en liefhebben, maar de mens kan dat wel. God heeft de mens zo geschapen dat hij Hem kende in een persoonlijke liefdevolle omgang, dat hij heilig was en dat hij zoals God gekenmerkt werd door *rechtvaardigheid* in alle dingen die hij deed.



ACHTERGRONDIRNFORMATIE VANUIT DE ISLAM

Ook moslims geloven dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. In felle polemische boekjes keren moslims zich tegen de evolutieleer.

De Koran kent geen historische opbouw met een scheppingsverhaal aan het begin. Een uitgebreid, afgerond scheppingsverhaal staat nergens. We vinden slechts enkele fragmentarische verwijzingen. Bijvoorbeeld in soera 13: 2-4.

De Koran noemt evenals de Bijbel het paradijs *de tuin* (Arabisch: *al-djanna*). Het woord 'paradijs' wordt in het Oude Testament niet genoemd. Er lijkt een verschil dat in de islam het paradijs in de hemel is, terwijl de tuin van Eden op aarde is. In het bijbelboek Openbaring staat dat God een stad op aarde laat neerdalen en daar bij mensen woont als hij alles nieuw maakt. Voor moslims heeft de aarde vaak een lagere status: het is slechts een tijdelijke plaats waar je getest wordt. De Bijbel spreekt veel positiever over de aarde als Gods goede schepping. De schepping gaat Hij straks nieuw maken/herstellen.

Adam

Adam werd volgens de Koran geschapen uit klei. De traditie vertelt dat de klei door de regen zacht was gemaakt. Nadat de klei door engelen gekneed was, vormde God er een mens van, liet deze vorm drogen en *blies er toen van zijn geest in* (soera 32:9). Volgens koranuitleggers heeft de mens daardoor kennis en een vrije wil. Adam is volgens moslims de eerste profeet van de 28 profeten die in de Koran genoemd worden, waarvan er 23 ook in de Bijbel voorkomen. In de Bijbel wordt Adam niet als profeet aangeduid, maar er is geen bezwaar om hem zo te noemen. Ontving Adam immers niet als eerste de belofte van de Messias (Gen. 3:15) die hij aan zijn nageslacht heeft doorgegeven? Hij zou volgens moslims evenals Mohammed een boek hebben gekregen van God. Dit boek zou volgens moslims echter verloren zijn geraakt. Volgens sommigen zou hij ook de Ka'ba (de kubusvormige tempel in Mekka) gebouwd hebben.

Eva (*Hawa*)

In de Koran wordt de naam van Eva niet genoemd. Ze heet de echtgenote van Adam. Koranuitleggers volgen echter de Bijbel en vertellen dat Eva (in het Arabisch *Hawa*) geschapen is uit een linker rib van Adam. Sommige moslims zien hier een motief in voor de onderdanigheid van de vrouw, maar benadrukken ook de centrale rol die de vrouw speelt in het voortbrengen van nageslacht.

Het unieke van de mens

In de Koran lezen we in soera 2:30 dat God Adam als plaatsvervanger/rentmeester (*khaliefa*) geschapen heeft. Hij moet God vertegenwoordigen op aarde. Daarmee heeft de mens volgens de islam een hogere plaats dan de engelen.

Behalve rentmeester is de mens ook dienstknecht (*'abd*), een dienaar van God. Dit woord komt vaak voor in namen van moslimjongens, bijvoorbeeld Abdallah, wat betekent 'dienaar van God'.

In de Koran staat niet dat de mens geschapen is naar Gods beeld. God wordt ook geen vader genoemd. Het is belangrijk om hier juist wel aandacht aan te geven.

Gebruik liever niet de uitdrukking 'beeld van God', want dan denken moslims soms aan afgodsbeelden. In plaats daarvan kunnen we benadrukken dat God de mens anders heeft gemaakt dan de dieren en de planten. God heeft mensen geschapen aan wie Hij kan vertellen hoe en waarom Hij alles geschapen heeft. Mensen die naar Hem luisteren, mensen die met Hem kunnen praten (bidden), mensen die voor Hem zouden zingen. Mensen die Hem zouden liefhebben en eren, nog meer dan een kind zijn vader eert. Het is belangrijk om dit aspect bij moslimkinderen duidelijk naar voren te brengen, omdat voor hen God als Schepper juist de afstand naar Hem aangeeft. Volgens de islam wandelen Adam en Eva niet met God in het paradijs. Wanneer we God Vader noemen, is het belangrijk dat we daarbij zeggen dat God als een *vader* is, nog veel mooier dan je eigen vader. Natuurlijk is God niet een gewone vader, want God heeft geen vrouw zoals de Koran beweert dat christenen zouden leren.



PROGRAMMA



SKETCH

Spelers

Kind 1

Kind 2

Moeder (vader)

De rollen worden gespeeld door de leiding.

Materiaal

Papieren slingers (driehoekig, kleurig)

Stiften, stickers

Twee dozen met een deksel (één voor de slingers en één voor stiften en stickers)

Tafel en stoelen

Link naar het verhaal

Zoals wij blij zijn als we iets moois hebben gemaakt, zo is God blij met ieder van ons. Hij heeft ons allemaal anders gemaakt, en dat is goed.

Scène

Kind 1 vindt een doos in de kamer waar slingers in zitten en kijkt erin.

Kind 1 pakt blij slingers uit de doos. Kind 1 maakt de andere doos open. Hier zitten stickers in.

Kind 1 haalt de stickers eruit en plakt de stickers op de slinger. Moeder komt binnen en gaat kijken bij het kind. Moeder pakt de slinger en houdt hem omhoog.

Moeder: Dat heb je leuk bedacht! Heel mooi!

Kind 2 komt binnen. Hij kijkt in de doos en haalt er een andere slinger uit.

Uit de andere doos haalt het kind de stiften en gaat op de slinger smileys tekenen.

Moeder pakt de uiteinden van elke slinger vast en staat in het midden van de twee slingers.

Kind 1 staat rechts van moeder en houdt het ander einde vast.

Kind 2 staat links van moeder en houdt het uiteinde van de tweede slinger vast.

Moeder: De slingers zijn allebei anders en allebei heel mooi.

Moeder maakt de slingers aan elkaar vast en hangt deze op.

De spelers lopen het toneel af.



DE VERTELKOFFER

Materiaal

Spiegel



Gebruik de vertelkoffer als introductie op het bijbelverhaal.

Je kunt de vertelkoffer ook inzetten tijdens het verhaal. Kijk bij 'Laat het zien' voor ideeën.

Eén van de kinderen mag de vertelkoffer openen. In de vertelkoffer zit een spiegel. Ga met de kinderen in gesprek aan de hand van de spiegel. Wie zie je als je erin kijkt? Wie heeft jou gemaakt? God heeft jou gemaakt. Hij heeft jou heel speciaal gemaakt. Hij kent jou. Hij weet precies wie je bent, hoe je heet en wat je denkt. Hij weet dit van iedereen! Daarom moeten we veel van God houden en goed naar Hem luisteren. Vandaag gaan we in de Bijbel, in het boek van God lezen hoe God alles heeft gemaakt. Laat één van de kinderen de Bijbel opendoen bij de bladwijzer.



BIJBELVERHAAL



1. Kijk eens naar buiten... Wat zie je? De lucht, de wolken of de zon misschien? Bomen, bloemen, vogels, water?
En kijk eens om je heen... Wie zit er naast je?
Weet je wie alles heeft gemaakt? God!
In zes dagen tijd maakte Hij de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft.
2. In het begin is er niets. Het is leeg en donker op de aarde. Daarom maakt God op de eerste dag het licht. God noemt het licht 'dag' en het donker noemt Hij 'nacht'.
3. Op de tweede dag maakt Hij de wolken en de blauwe lucht. God noemt de lucht 'hemel'.
4. Op de derde dag maakt God de zee en het land.
5. Op het land laat God gras groeien en bloemen en bomen. De aarde wordt groen!
6. Op de vierde dag maakt God lampjes voor in de lucht: de zon, de maan en de sterren.
Overdag schijnt de zon en 's nachts geven de sterren en de maan licht.
Het is nu al erg mooi op aarde!
7. Op de vijfde dag maakt God de vissen in het water en de vogels in de lucht. Het is een vrolijk gezicht.
8. Maar er moeten nog meer dieren komen. Daarom maakt God op de zesde dag alle andere dieren op het land. Grote dieren, zoals leeuwen, beren en olifanten. En ook de kleine beestjes: bijen en spinnen. Vogels zingen. Vlinders vliegen van de ene naar de andere bloem. Giraffen eten blaadjes van de bomen. Omdat ze zo'n lange nek hebben, kunnen ze ook de bovenste blaadjes pakken!
Het hertje is niet bang voor de leeuw en de poes speelt met de muis. God ziet dat het goed en mooi is.
9. En nu komt het mooiste: 'Nu wil ik mensen maken die op Mij lijken,' zegt God. 'De mensen mogen op de dieren passen. Ze mogen voor alles zorgen.' God maakt een man en een vrouw. De man heet Adam en de vrouw Eva. Ze gaan wonen in een prachtige tuin die God voor hen heeft gemaakt. Ze praten met God en God praat met hen. Ze luisteren naar Hem en doen wat Hij zegt. Adam en Eva zijn blij en gelukkig!
Dan is de zesde dag ook voorbij. God bekijkt alles wat Hij heeft gemaakt. Hij vindt het heel mooi!
10. Op de zevende dag is alles klaar. God geniet van al het moois. Als Hij naar de bomen, bloemen, dieren en de mensen kijkt, ziet Hij dat het goed is. Zie jij dat ook? Kijk nog maar eens goed om je heen! God zorgt voor alles wat Hij heeft gemaakt. Voor jou en mij. Vandaag, morgen en alle dagen daarna... Hij wil graag dat we Hem kennen, van Hem houden en naar Hem luisteren. Doe jij dat al?



LAAT HET ZIEN

PowerPoint

Gebruik de PowerPoint-presentatie die je kunt vinden op www.wereld-nieuws.nl

De dia's volgen de nummering van het bijbelverhaal.

Wanneer je in het bezit bent van een viltbord met viltplaten, kun je die ook gebruiken in plaats van de PowerPoint.



Voorwerpen

Gebruik voorwerpen om je verhaal te ondersteunen:

Dag 1:

- Hand voor ogen (donker, leeg) zaklamp (dag/nacht)

Dag 2:

- Föhn (wind)
- Watten (wolk)

Dag 3:

- Bakje aarde (land)
- Bakje water (zee)
- Wereldbol (scheiding water en land)
- Bloemen
- Vruchten (van de bomen)

Dag 4:

- Glow in the dark sterren
- Zonnebril (zon)

Dag 5:

- Vissen (speelgoed)
- Vogels (speelgoed)

Dag 6:

- Dieren (speelgoed)
- Spiegel

Dag 7:

- Verschillende natuurplaten (God ziet dat het goed is)

Cijfers

Gebruik de cijfers van de dagen van de week. Op elk cijfer staat een afbeelding van wat God op die dag gemaakt heeft. Zie bijlage 1.

Bron: www.openclipart.org

Scheppingsdoos

Pak een grote lege doos. Per dag voeg je voorwerpen toe. Denk hierbij aan crêpepapier voor het water, bruin en groen papier voor de aarde en blauw papier en watten voor de lucht. Gebruik verder Duplo of Playmobil om voorwerpen toe te kunnen voegen.



THEMALIED



**Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw.
Mooier dan zilver en goud.
Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw.
Als je de Koning vertrouwt.**

*Dit is het refrein van het lied 'Nieuwer dan nieuw'.
Tekst: Ely Zuiderveld-Nieman
Muziek: Lee Ann Vermeulen
Bladmuziek is te downloaden op gospelmusic.nl*

THEMATEKST

'En Hij die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.'

Openbaring 21:5

Bespreek met de kinderen: Wie zegt dit, wie zit er op de troon, wie is hoogste koning?
Dat is God. God is degene die alles goed en nieuw maakt.
In het begin heeft Hij alles goed gemaakt.

Tip: Je kunt de tekst inkorten door alleen het tweede gedeelte aan te leren
'God zegt: Ik maak alle dingen nieuw.'



GEBED



Gebruik het gebedsmoment om God groot te maken. Laat kinderen iets noemen wat ze heel mooi vinden van wat God heeft gemaakt. Noem deze dingen in je gebed.

Wij danken U omdat U alles zo mooi heeft gemaakt! De bomen, de bloemen,
Ja, alles heeft U gemaakt! U heeft ook ons gemaakt. U kent ons en U zorgt voor ons.
Daar willen we U voor danken. Help ons om elke keer weer naar U te luisteren. We willen van U houden en van de mensen om ons heen. Vergeef ons als we dit niet doen. Dit vragen wij U in Jezus' naam. Amen.



VERWERKING

SPEL



Natuurspeurtocht

Materiaal

- Eierdozen met tien vakjes
- Natuurplaatjes (bijlage 2)



Uitleg

1. Kies tien plaatjes van bijlage 2.
2. Plak boven elk vakje van de eierdoos één van de plaatjes.
3. Zoek de dingen die op de plaatjes staan afgebeeld in het bos.
4. Heb je iets gevonden, stop dit dan in het verzameldoosje.

Tip: Deze speurtocht kan ook in groepen worden gedaan.
Hierbij krijgt elk groepje een eigen eierdoos.

Bron: www.klasse.be



CREATIEF – 4 TOT 8 JAAR



Knutsel een bloem van een eierdoos

Materiaal

- Eierdozen
- Verschillende kleuren verf
- Kwasten
- Rietjes
- Karton
- Lijm
- Plakband



Werkwijze

1. Knip vier vakjes van een eierdoos. Dit wordt de vorm van de bloem.
2. Verf de binnenkant en eventueel een deel van de buitenkant van deze 'bloem'.
3. Plak de bloem op een stukje karton. Doe de bovenkant van het rietje ertussen met plakband of een nietje. Dit is de steel van de bloem.

Tip: knip de eierdozen vooraf in de juiste vorm.

Raamhanger

Materiaal

- Papieren bord
- Plakplastic
- Mooie dingen uit de natuur
- Touw
- Perforator



Werkwijze

1. Knip de binnenkant uit het papieren bord.
2. Knip een cirkel uit het plakplastic. Zorg dat deze cirkel iets kleiner is dan het papieren bord.
3. Plak het plastic vast aan de achterkant van het bord.
4. Verzamel blaadjes, gras, bloemetjes en dergelijke in de natuur.
5. Leg dit op een mooie manier op de plakkant van het plakplastic.
6. Maak aan de bovenkant een gaatje en doe hier het touw door. De raamhanger is klaar!

Tip: maak de bordjes met het plakplastic van te voren.



CREATIEF – 8 TOT 12 JAAR



Een dag uit het scheppingsverhaal

Materiaal

- Wit blad
- Wasco
- Ecoline of verdunde plakkaatverf
- Kwasten

Werkwijze

1. Kies één dag uit het scheppingsverhaal.
2. Teken die dag of een aspect van die dag uit met wasco. Je kunt bijvoorbeeld de dag dat de maan en de sterren werden geschapen natekenen of de dag dat de dieren werden geschapen door God.
3. Ben je klaar? Schilder dan je tekening over met een laagje ecoline of verdunde plakkaatverf.
4. Kijk naar jouw bijzondere kunstwerk, de wasco en ecoline samen geeft een mooi effect.

Scheppingsdagen

Materiaal

- Cijfers van papier (zie bijlage 3)
 - Geleurd papier
 - Scharen
 - Kleurpotloden/stiften
 - Watjes
 - Stickers of sjablonen van lucht-, land- en zeedieren, sterren, bloemen en mensen
- Bij slinger: lint of touw, plakband om de cijfers te bevestigen



Werkwijze

1. Knip de cijfers uit.
2. Beplak de cijfers met de materialen of maak een tekening zodat te zien is wat op welke dag gemaakt is.

Tip 1: Gebruik de cijfers uit bijlage 1 als voorbeeld.

Tip 2: Laat de kinderen een slinger maken van de cijfers.

Tuinkers zaaien

Materiaal

- Tuinkers
- Watten
- Glazen potje
- Verschillende soorten servetten (met natuurprint)
- Behanglijm
- Kwastje

Werkwijze

1. Kies een servet uit.
2. Haal het bovenste laagje van het servet. De onderste twee lagen gebruik je niet.
3. Knip of scheur het stukje uit het servet dat je wilt gebruiken.
4. Pak de lijm en breng dit met het kwastje aan op de plek waar je het servet op wilt plakken.
5. Leg het stukje servet op de plek met lijm.
6. Druk het servet iets aan en ga er daarna met een laagje behanglijm overheen. Doe dit voorzichtig zodat het servet niet scheurt.
7. Ga zo verder tot het hele glaasje bedekt is met servet.
8. Laat het potje drogen.
9. Doe in het potje een laagje watten.
10. Leg er tuinkerszaadjes op en maak het nat.
11. Zodra de watten droog zijn geef je de zaadjes weer wat water.
Na een paar dagen ontkiemen de zaadjes al.



Bijlage 1



Bijlage 2

Herfstwandeling met eierdoos



Daar is de herfst! Het ideale seizoen voor een natuur- of boswandeling. Wil je meer dan 'zomaar' stappen? Laat je kind speuren naar de planten, bladeren, zaden ... op de afbeeldingen die jij op een eierdoos kleeft. Wie heeft aan het einde zijn doos helemaal vol?



							
zomereikenblad	eikels	mos	dennenappel	dennennaalden	oikereiknot	wilde kastanje	tamme kastanje
							
hazelnot	beukenblad	esdoornvrucht	Amerikaanse eikenblad	takkies	bosgrond	steentjes	berkenblad



Bijlage 3

